

Kruispunt



Augustus 2020



Protestantse Gemeente
's-Hertogenbosch

Adressen

Grote Kerk

Kerkstraat 20
5211 KG 's Hertogenbosch
tel. 073 - 6139740
kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl

Beheerder/koster

Dhr. E.A. van der Schans
tel. 06 - 214 86 555
beheerder@pgdenbosch.nl

Kerkelijk bureau

Mw. J.E. Bosch - Versteeg
Kerkstraat 20
5211 KG 's - Hertogenbosch
tel. 073 - 6139740
pkg-sbosch@hetnet.nl
Geopend: ma, di, wo en vr
van 8.45 uur tot 11.45 uur

Vervoer op zondag

Informatie bij Kerkelijk Bureau
tel. 073-6139740

Scribaat

Mw. M. Eikelenboom
Kerkelijk Bureau
scriba@pgdenbosch.nl

www.pgdenbosch.nl www.facebook.com/pgdenbosch



Predikanten

Mw. Ds. J.E. Scheenstra
Schout van der Dussensingel 5
5237 TE 's-Hertogenbosch
Tel: 073 6446090
Email: erica@pgdenbosch.nl

Ds. R.E. Stiemer
Berenklauw 39
5236 SC 's-Hertogenbosch
Tel: 073 2110330
Email: ruud@pgdenbosch.nl

Aan het begin van een nieuw seizoen

Doorgaans publiceren we in het Kruispunt van september de plannen voor een nieuw seizoen. Bijbelkringen en gespreksavonden worden aangekondigd. Er worden interessante thema-avonden voorbereid. Als iedereen terug is van vakantie geven we met de Kerkproeverij of een Startzondag een startschot voor het winterwerkseizoen. Dat is dit jaar allemaal anders. Het Coronavirus is een geduchte factor waar we rekening mee moeten houden. Want voor alle bijeenkomsten in de kerk moet je je aanmelden. En als je er dan bent moet je 1,5 meter afstand houden. Hoe zal dat gaan met de Bijbelkringen voor ouderen? Er zullen mensen voorzichtig zijn en nog niet willen komen. En zullen zij die er zijn elkaar wel goed kunnen verstaan? De huiskameravonden zullen we voor kleine gezelschapjes van 6 personen organiseren, steeds voor een bepaalde leeftijdsgroep. Kortom, we moeten er aan wennen dat alles anders is en dat, als het virus weer opvlamt, we met nieuwe veranderingen te maken krijgen. We zullen moeten improviseren en inspelen op wat mogelijk is.

Dat betekent dat we onze beelden van 'zoals het hoort' of 'zoals het was' los moeten laten. Een 'geslaagde' kerkdienst kunnen we niet meer afmeten aan een volle kerk (als dat überhaupt al kon) of dat we zo fijn hebben mee kunnen zingen. Deze nieuwe situatie stelt ons de vraag: waarom kom ik naar de kerk? Wanneer is het een goede dienst geweest? Wat kom ik in de gemeente halen en wat kom ik er brengen?

Van half maart tot begin juni werkte steeds een klein groepje mensen mee aan de kerkdiensten. Voor de dienst stonden die 10 mensen, voorgangers, voorzangers, organist, ouderling, lector, cameraploeg en koster, met elkaar in een grote kring voor het consistoriegebed. Dat bracht een grote concentratie en we waren ons bewust van die grote groep mensen die zondag aan zondag mee keek. Wij moesten de lofzang gaande houden, de Schriften openen en uitleggen, de tekenen van de tijd duiden en woorden van troost en hoop spreken. En doordat wij dit deden, konden we als gemeente met elkaar verbonden blijven, en ervaren dat niemand er alleen voorstond, ook al zaten we ieder achter onze eigen voordeur.

De mensen die de vieringen bij wonen, nu het weer kan, spreken uit dat het zo fijn is andere gemeenteleden weer te zien. Verbondenheid via een scherm is toch anders dan als je elkaar ontmoeten kunt. Dat hebben we nodig. Te weten dat we deel uitmaken van een gemeente, die leeft vanuit de Bijbel, en daar richtingaanwijzers voor het dagelijks leven uit haalt. Kerk en gemeentezijn is méér dan een familie, die je niet hebt uitgekozen. Gemeentelid zijn betekent dat je deel uit maakt van een groep mensen die weet dat je het in het leven niet allemaal op eigen kracht kunt redden. Bijbellezende en geloven, een kerkdienst bijwonen, live of online, het leert je op een andere manier kijken en het helpt je verder met je levensvragen. Het helpt je verder te kijken dan die veranderende kerk en een beangstigend virus in een wereld op drift. Vanuit ons geloof kijken we om ons heen met bewogenheid. En willen en kunnen we niet afzijdig blijven. Jezus is daarin een voorbeeld voor ons. En wij volgen Hem met vallen en opstaan. Door te helpen wie geen helper heeft. Door een ander het licht in de ogen te gunnen.

We hebben elkaar nodig om bemoedigd te worden in deze levenshouding. Dat er iemand voor ons bidt als wij dat zelf niet kunnen. Dat iemand ons helpt op te staan als het ons zwaar te moede is. Dat is niet veranderd, in alle verandering. Ik wens het ons toe, dat we zo levende gemeente van Christus blijven!

Erica Scheenstra



Rooster kerkdiensten

Grote Kerk, Kerkstraat 20

Diensten onder verantwoording van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te 's-Hertogenbosch. Tenzij anders vermeld is de aanvang van de diensten om 10.00 uur.

U moet wel van te voren aanmelden voor de diensten, hoe u dat doet vindt u op de website www.pgdenbosch.nl

De diensten zijn live te volgen via Kerkdienstgemist.nl

zondag 13 september

Dienst van Schrift en Tafel
da. J.E. Scheenstra

zondag 20 september

Kerkproeverij
ds. R.E. Stiemer

zondag 27 september

Vredeszondag
da. J.E. Scheenstra

zondag 4 oktober

ds. R.E. Stiemer

zondag 11 oktober

Dienst van Schrift en Tafel
da. J.E. Scheenstra

zondag 18 oktober

ds. R.E. Stiemer

zondag 25 oktober

da. J.E. Scheenstra

zondag 1 november

ds. R.E. Stiemer

Bethel

zondag 13 september

10.00 uur: prop. J.G. Macdaniel
18.30 uur: ds. W. Stijf

zondag 20 september

10.00 uur: nog niet bekend
18.30 uur: ds. C.D. Zonnenberg

zondag 27 september

10.00 uur: ds. M.A. Kuijt
18.30 uur: ds. G. Wassinkmaat

zondag 4 oktober

10.00 uur: ds. J.H. de Vree
18.30 uur: ds. K. Schonewille

zondag 11 oktober

10.00 uur: ds. W. Stijf
18.30 uur: ds. J. Tadema

zondag 18 oktober

10.00 uur: ds. J.P. Lensen
18.30 uur: ds. H. Roseboom

zondag 25 oktober

10.00 uur: ds. J.A. Hoogesteger
18.30 uur: ds. G. van Wolfswinkel

zondag 1 november

10.00 uur: ds. G. Boer
18.30 uur: ds. B.F. Bakelaar



Bij de erediensten

Zondag 13 september 2020

Zomerserie over emoties: schaamte
Viering van Schrift en Tafel
13e zondag van de zomer
Kleur: groen

Lezingen: Sirach 4: 20-31 en Hebr 11:16

Toelichting: Wat een lastige emotie is dat: schaamte. Over wat je gedaan hebt, of juist nagelaten. Waar je voor wilt wegkruipen en waar je niet mee voor de dag wilt komen. God zegt tegen mensen dat Hij zich niet schaamt om onze God genoemd te worden. Wat een troost! In deze viering wordt onze stagiaire Nicolien Luitwieler voorgesteld.

Zondag 20 september 2020

Eerste zondag van de herfst
Kleur: groen

Lezing: Jona 3:10-4 :11 en Matteus 20 :1-16

Toelichting: De gelijkenis die Jezus vertelt over het koninkrijk van God botst met ons gevoel van redelijkheid. De landeigenaar betaalt de dagloners die rond vijf uur 's

middags waren aangenomen namelijk hetzelfde loon, als degenen die de volle werkdag hadden gewerkt. Hun boosheid is begrijpelijk. Wie is wie in deze gelijkenis en waar komen wij in beeld?

Zondag 27 september 2020

2e zondag van de herfst

Vredeszondag

kleur: groen

Toelichting: De Vredesweek 2020 gaat over het omgaan met verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen.

In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. Daarom kiest vredesorganisatie PAX de komende Vredesweek voor het thema 'Vrede verbindt verschil'.

Zondag 4 oktober 2020

3e zondag van de herfst

Israëlzondag: 'Kies voor het leven'

Kleur: groen

Lezing: Deuteronomium 30: 11-20 en Matteüs 7: 13-14, 24-27



Toelichting: Jezus was een jood. Door hem zijn wij verbonden met het joodse volk, met wie we het Eerste Testament delen. Hierin klinken onder meer de woorden uit het boek Deuteronomium. Vlak voordat het volk Israël, na veertig jaar door de woestijn te hebben gezwoven, het beloofde land binnentrekt, stelt Mozes het voor een keuze: 'Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de HEER uw God, lief te hebben...' Wat betekenen die woorden van toen, voor ons vandaag? Welke keuze maken wij?

Zondag 11 oktober 2020

Viering van Schrift en Tafel

4e zondag van de herfst

kleur: groen

Lezing: Ezra 1 en 3: 1-6

Toelichting: Hoe zullen de teruggekeerde ballingen, over wie Ezra verhaalt, er aan toe zijn geweest? We horen dat ze op oude fundamenten een altaar bouwden en het Loofhuttenfeest vierden. Hun vreugde wint het van hun angst. Wat zegt dat ons?

Zondag 18 oktober 2020

5e zondag van de herfst

Kleur: groen

Lezing: Jesaja 45:1-7 en Matteüs 22:15-22

Toelichting: Geloof en politiek, hoe verhouden die zich tot elkaar? Moet je ze gescheiden houden? Kún je ze gescheiden houden? Heeft geloof iets over de politiek te zeggen of andersom? Jezus wordt gevraagd naar zijn standpunt in het debat over het betalen van belasting aan de Romeinse keizer. Het is een heikele discussie. 'Geef wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort', luidt het antwoord van Jezus. Wat bedoelt hij hiermee? Wat zegt dat in onze context?

Zondag 25 oktober 2020

6e zondag van de herfst

kleur: groen

Lezingen: Deuteronomium 6: 1-9 en Mattheüs 22: 34-46

Toelichting: Hoe kunnen mensen leven naar Gods bedoelingen? Op de strikvragen van de Farizeeën antwoordt Jezus dat het erom draait uit liefde te handelen. En als dat je drijfveer is, dan wordt er gerechtigheid gedaan. Wat is dat gemakkelijk gezegd. En wat blijkt dat moeilijk gedaan..

Zondag 1 november 2020

7e zondag van de herfst

Kleur: groen

Lezing: Spreuken 9:1-11 en Matteüs 25:1-13

Toelichting: Wat is wijsheid? Over die vraag gaat het in beide lezingen. In beeldende taal worden dwaasheid en wijsheid tegenover elkaar gezet, de een als een weg die uiteindelijk op niets uitloopt, de ander als de weg die ten leven leidt. In beide verhalen klinkt een oproep door om een keuze te maken en de goede weg te kiezen.



Pastoraat

*Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht*

*Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht! (lied 695: 1,5)*

Met hartelijke groet,
ds. Erica Scheenstra en ds. Ruud Stiemer

Gemeenteberichten



Tenslotte

De vakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Ook het kerkenwerk gaat weer van start. We maken plannen en hebben tal van ideeën. Ook hebben we vragen: hoe geven we aan het gemeen-zijn gestalte te midden van de Corona-pandemie. Hoe kunnen we kerk-zijn op 1,5 meter? Hoe houden we elkaar vast? Bij onze vragen vertrouwen we op Gods Geest die nieuwe wegen wijst om te gaan.

Bloemen- en gemeentegroet



Evensong

Op zaterdag 19 september zal in de Grote Kerk van 's-Hertogenbosch een evensong plaatsvinden. Het is de eerste evensong van 2020 in de serie "Muziek op zaterdag" aangezien de eerste twee evensongs van dit jaar vanwege Corona niet door konden gaan.

We zijn verheugd dat de evensong op 19 september wél kan doorgaan. En hoe: topkoor Het Kampen Boys Choir o.l.v. Rintje te Wies zal de koormuziek zingen, begeleid door Sander van den Houten op het Bätz-orgel. De voorganger is ds. Ruud Stiemer.

HET KAMPEN BOYS CHOIR HEEFT

EEN HEEL HOOG NIVEAU VAN MUCISEREN

Het Kampen Boys Choir is een koor gevormd naar Engels voorbeeld en bestaat sinds september 2000. Het omvat momenteel 22 jongens (trebles) en 14 mannen (countertenoren, tenoren en bassen). Het koor is gebaseerd op de Engelse jongenskoortraditie en de Engelse koorstijl. Er is veel aandacht voor de stemkwaliteit van de individuele jongens en mannen: alle jongens en mannen krijgen bij het Kampen Boys Choir zangles en een klassieke zangopleiding. Het Kampen Boys Choir kiest in al zijn facetten voor een muzikale aanpak die bij de Engelse jongenskoren leidt tot het beroemde hoge niveau van musiceren. In de Bovenkerk in Kampen, de thuisbasis van het koor, zingt het jongenskoor concerten en Evensongs, die met regelmaat op zaterdag worden gehouden met als hoogtepunt de Festival of Lessons and Carols op Christmas Eve, op 24 december.

Om de evensong op 19 september te kunnen bezoeken is reserveren vooraf verplicht. Reserveren kan eenvoudig en snel via www.batzorgel.nl. De toegang is gratis. Aan het einde wordt een collecte ter bestrijding van de onkosten gehouden. U bent van harte welkom!



Activiteiten

Kerkcafé Maaspoort

Op donderdag 10 september a.s. is er weer Kerkcafé in De Schans in de Maaspoort. Om 17.00 uur ontmoeten we elkaar onder het genot van een drankje. We willen iedereen die komt aanmoedigen in de komende tijd op zoek te gaan naar goed nieuws – in het journaal, in de krant, in je omgeving. Wat doet bij jou een vonkje overspringen? Wat doet jou iets met andere ogen bezien? Waar word je warm van? Wat maakt je vrolijk? Na het gesprek over goed nieuws en inspirerende ervaringen gaan we om 18.00 uur aan tafel. Om 19.15 uur ronden we de bijeenkomst af. Je kunt je opgeven voor het eten bij mw Joke van Strien, jokezeeland@hotmail.com, 0650864844.

Op de koffie in de kerk

Op dinsdag 22 september gaan we het proberen: op de koffie in de kerk. Ik weet dat sommige van de deelnemers niet kunnen wachten om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Maar zal het ons lukken, een gesprek te voeren met telkens 1,5 meter ertussen? En als het lastig is, dan kijken we naar wat wel mogelijk is. Twee aan twee met elkaar praten is sowieso mogelijk. We komen bij elkaar tussen 10.00 uur en 11.30 uur. Aan het eind van de ochtend beslissen we of we of we de bijeenkomst van 20 oktober door laten gaan. Voor meer informatie: ericascheenstra@gmail.com, 073 6446090.

Zomerzinz wandelingen

Bezinning en buitenlucht. Mijmeren en wandelen. Ontmoeting en stilte. Dat zijn zomerzinz wandelingen! Nog tot en met 23 september kunt u iedere woensdagochtend vanaf de Grote Kerk, Kerkstraat 20, om 10.00 uur starten met een wandeling. We beginnen in de stilte, lopen door de stad, door de tuin van Vrede en Vrijheid en door de Bossche Broek of het Zuiderpark. Soms krijgen de wandelaars een vraag mee, of een tekst om over te mijmeren. Soms is er ruimte voor een gesprek. Rond 12 uur zijn we terug bij de Grote Kerk en gaat ieder weer haars/zijns weegs. Deze wandelingen worden

georganiseerd vanuit de Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch en staan open voor iedereen.

Contextueel Bijbellezen

Op maandagavond 5 oktober tussen 19.30 uur en 22.00 uur gaan we in de Grote Kerk bijbellezen. Maar niet nadat we eerst onze situatie van vandaag hebben benoemd en besproken. Als we onze levenssfeer in beeld hebben, kijken we naar een bijbeltekst. En nadat we met elkaar de bijbeltekst precies gelezen hebben kijken we of we met die bevindingen uit de voeten kunnen in ons dagelijks leven.

Deze bijeenkomst wordt geleid door Nicolien Luitwieler, onze stagiaire.

Wie heeft zin om de bijbel en de actualiteit te verbinden? Geef je op bij Erica Scheenstra, ericascheenstra@gmail.com

ZIN in Film

Voor deze activiteit sluiten we aan bij de San Salvator. Zij organiseren 4 keer per jaar een bijeenkomst in de Verkadefabriek, waar naar een film met zeggingskracht gekeken wordt. Soms is het een actuele film, soms is het een wat oudere film.

Het volgende filmmoment staat gepland op maandag 19 oktober 19.00 uur & woensdag 21 oktober om 14.00 uur. Zodra bekend is welke film er op het programma staat, wordt dat bekend gemaakt via de Nieuwsbrief.

Kaartjes voor deze film kunt u reserveren via de website van de Verkadefabriek.



Stage

Beste gemeenteleden,

Als predikant in opleiding zal ik vanaf half september in uw en jouw gemeente stage komen lopen. De kennismaking met de beide predikanten, ds. Erica Scheenstra en ds. Ruud Stiemer, aan het begin van de zomer was prettig en uitnodigend en ik heb veel zin om te gaan starten. Deze stageperiode heeft een verdiepend karakter en heet dan ook de 'grote stage', vroeger heette dat voor wie daarin in thuis is 'leervicariaat'. Ik zal me met name gaan richten op het kringwerk, pastoraat, voorgaan in de eredienst en beleid en Erica zal mij gaan begeleiden. Zondag 13 september zal ik me lijfelijk voorstellen in de eredienst, maar hier alvast wat op schrift.

Van Marketing naar Theologie

Ik ben een geboren en getogen Zeeuwse maar inmiddels alweer heel wat jaren woonachtig samen met mijn man Ronald in het dorp Nederhemert in de Bommelerwaard. Wij zijn kerkelijk betrokken bij de PG Heusden. Ik ben na mijn studies communicatie en Sociale Wetenschappen, ruim tien jaar werkzaam geweest in verschillende marketing- en communicatiefuncties in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Op latere leeftijd ben ik begonnen met de studie theologie. Dat was niet met een voorop gezet plan of doel, maar vooral omdat ik het een interessante studie

vond en dat bleef het. De bachelor heb ik in deeltijd gevolgd aan de katholieke faculteit in Tilburg. Het ene vak vond ik nog interessanter dan het andere en telkens kwam ik na een college weer geïnspireerd thuis. Inmiddels had ik mijn marketingwerkzaamheden ingeruild voor jongerenwerker in de kerk. Dit heb ik meerdere jaren met veel plezier gecombineerd met mijn studie.

Jeruzalem

Afgelopen september ben ik gestart met de master Gemeentepredikant aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Inmiddels doe ik dat fulltime. Dit eerste jaar was een enerverend jaar. Ik heb drie maanden mogen studeren en wonen in Jeruzalem en me verder verdiept in het Jodendom en de geschiedenis van

"NA EEN COLLEGE KWAM IK

ALTIJD GEÏNSPIREERD THUIS"

Jeruzalem. Het was een leerzame en bijzondere periode. Nadat ik terugkwam liep ik mijn verkennende stage bij de PG Zaltbommel en toen kwam Covid-19. Dit was voor iedereen een intensieve tijd. Dierbaren werden ziek, overleden zelfs, onzekerheid, en een lockdown. Ik heb op andere wijze mijn stage kunnen vervolgen. Pastorale gesprekken verliepen via telefoon of een wandeling op 1,5 meter en het voorgaan was in een lege kerk, maar wel online verbonden. Ook voor u en jou waren dit vast moeilijke maanden en we moeten ons er nog steeds toe verhouden.

Muziek en stilte

Ik ben een drummer, dat doe ik al van jongs af aan. Altijd in bandjes gespeeld en opgetreden op festivals/kroegen en ook met regelmaat in bepaalde diensten in kerken. Muziek is ook belangrijk in mijn spirituele vorming. Ik houd van ons prachtige nieuwe liedboek waar zoveel moois is gedicht en gecomponeerd. Ook vormen de liederen van Taizé een muzikale bron. Ik zoek regelmatig momenten van stilte in de schepping. Dit gaat heel makkelijk vanwege onze twee honden, Welsh corgi's, waar ik graag lange wandelingen mee maak. Heerlijk langs de Maas of de Waal uitwaaien of even stilzitten.

Ik heb zin om u en jou te ontmoeten en verder kennis te maken. We zullen ons waarschijnlijk ook komend kerkelijk seizoen weer flexibel moeten opstellen door Covid-19 en alle maatregelen en wellicht plannen moeten bijstellen.

Voor nu, vrede en alle goeds,
Nicolien Luitwieler.

Overstapdienst

Madelief Houtman, Jasper Smit en Jesper Verhoeff stapten op grote stelten over en werden weer 'klein' bij DEF (De Echte Filosofen). De jongeren van DEF en YOU stonden hen al op te wachten om hen hartelijk welkom te heten.

Dank aan iedereen voor jullie prachtige muzikale, creatieve en betrokken bijdragen. Het was een feest!





Vermist in Guatemala, niet vergeten

Fototentoonstelling van Piet den Blanken van 20 september tot 15 november 2020 in de Grote Kerk, Kerkstraat 20, 's-Hertogenbosch.

In het holst van de nacht en soms op klaarlichte dag werden ze opgepakt en nog steeds worden zij vermist. Het overkwam meer dan honderd mannen en vrouwen in Santa Lucía Cotzumalguapa aan de tropische zuidkust van Guatemala. Hun misdaad? Allen waren in februari 1980 betrokken geweest bij een staking op de suikerrietplantages. En zij betaalden daarvoor een hoge prijs.

Na jaren van angstig zwijgen raaptten de families van Santa Lucía de moed bij elkaar en begonnen zij met het opschrijven van het levensverhaal van hun verdwenen geliefden. Zij werden daarbij ondersteund door theoloog Mario Coolen die van 1972 tot 1980 werkzaam was in Santa Lucía.

Samen met de suikerrietkappers las hij er Bijbelverhalen waarin de arbeiders kracht en inspiratie vonden om als actieve kerkleden in verzet te komen tegen onderdrukking, bittere armoede en schrijnend onrecht op de plantages.

De Nederlandse fotograaf Piet den Blanken, bekend van sociale reportages in nationale en internationale kranten en tijdschriften, verbleef wekenlang in Santa Lucía. Hij maakte er aangrijpende portretten van de familieleden van de vermiste personen. Hij volgde hen in Guatemala stad tijdens bezoeken aan het onlangs ontdekte geheime archief van de nationale politie.

Via de lens van de fotograaf voelen we de verzengende hitte van het brandende suikerriet en dalen we af in de macabere diepten van de massagraven die momenteel in Guatemala worden blootgelegd.

De foto's van Piet den Blanken rond het drama van Santa Lucía zijn de komende tijd te zien in de Grote Kerk. Eerder hingen ze o.a. in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem, de Domkerk van Utrecht en de Universiteitsbibliotheek van Leuven. De foto's kregen ook een prominente plek in artikelen die Brabants Dagblad en dagblad Trouw onlangs weidden aan Santa Lucía en het drama dat zich daar afspeelde.

De levensverhalen van de vermisten van Santa Lucía en de foto's van Piet den Blanken resulteerden uiteindelijk in drie fotogedenkboeken die in Guatemala en ook daarbuiten diepe indruk maakten. Op basis van de in de boeken verzamelde bewijslast besloten de families van nabestaanden op 1 oktober 2018 een klacht tegen de Guatemalteekse staat in te dienen bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens in Washington. Ook bij de presentatie van de aanklacht speelden de foto's van Piet en Blanken een belangrijke rol.

Via een internationale rechtszaak willen de nabestaanden bereiken dat de staat, die destijds duidelijk betrokken was bij de verdwijningen, alsnog duidelijkheid verschaft over wat er destijds met hun geliefden is gebeurd. Via DNA onderzoek hopen ze in de onlangs ontdekte massagraven de stoffelijke resten te vinden om die eindelijk met zorg en eerbied te kunnen begraven. Want zonder graf is er geen rust. Ook eisen zij genoegdoening voor de geleden schade en erkenning van het recht om zich vrij te organiseren.

De fototentoonstelling in de Grote Kerk raakt aan de vraag wat het betekent om kerk te zijn in de samenleving. Blijven we aan de zijlijn staan als onrecht aan onze kerkdeur klopt? En wat kan er gebeuren als we dat niet doen? Is dat voor het kerk zijn in de westerse wereld anders dan voor kerk zijn in Latijns-Amerika? In Guatemala raakte de kerk actief betrokken bij de strijd voor een menswaardig leven van de arbeiders op de suikerrietplantages. De gevolgen waren moord en



Alejandra Ramírez met de portretten van haar ontvoerde man Isidro Loch en schoonzus María Victoria Loch

verdwijningen. Maar deze tentoonstelling laat ook zien dat gevolgen een vervolg mogen krijgen door naar mensen om te blijven kijken en de doden en vermisten een naam te blijven geven. Door de internationale rechtszaak die nu loopt worden de nabestaanden alsnog gezien en gehoord. En wij kunnen hen daarbij tot steun zijn.

'Want ik was vermist en jullie hebben mij gezocht'

De internationale rechtszaak van Santa Lucía vraagt een lange adem en er zijn hoge kosten mee gemoeid. Er is veel geld nodig voor het verzamelen van verdere bewijslast, voor DNA onderzoek, het blootleggen van de massagraven, juridische assistentie en psychosociale begeleiding van de families van slachtoffers. Voor een deel van deze kosten is financiering door organisaties en particulieren gevonden. Maar er is meer geld nodig. De nabestaanden zelf, die al jaren zonder kostwinner hebben moeten overleven, zijn straatarm.

Wilt u uw zusters en broeders in Guatemala steunen in hun zoektocht naar recht en waarheid, maak dan een gift over naar Impunity Watch, de mensenrechtenorganisatie die ontstond uit het werk van Solidaridad en die de rechtszaak van Santa Lucía begeleidt.

NL77 RABO 0142 7425 11

t.n.v. Stichting Impunity Watch o.v.v. Proces Santa Lucía
ANBI/RSIN 8190.96.337

Samen zijn we kerk, wereldwijd, elkaars ledematen. Hun pijn is onze pijn, laat hun hoop op waarheid en recht ook onze hoop zijn.

De tentoonstelling wordt aan het begin van de Vredesweek geopend in de kerkdienst van zondag 20 september. In deze week zullen fotograaf Piet den Blanken en theoloog Mario Coolen op zaterdag 26 september om 14.00 uur in de Grote Kerk (tijdens Open Kerk) vertellen over hun betrokkenheid bij de inwoners van Santa Lucía. Ook zullen zij op donderdag 5 november aansluitend aan de 'Tafel van Hoop' het verhaal over de tentoonstelling houden en is er gelegenheid om een kaarsje te branden voor de doden en vermisten en hun nabestaanden in Santa Lucia



Nalatenschap

Uw nalatenschap geeft onze kerk toekomst

Vanuit het college van kerkrentmeesters:

De Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch is een open gemeente in geloof, houding en gebouw. Ook in de toekomst wil onze gemeente een betekenisvolle kerk zijn. Een gemeenschap waar geloof, de geloofsgemeenschap en de diaconale en maatschappelijke presentie in onze stad centraal staan. Spreekt deze gedachte u aan? Wilt u hieraan ook na uw overlijden een bijdrage leveren? Neem dan de Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch op in uw testament.



Erfstelling of legaat

Door uw wensen vast te leggen in uw testament houdt u zelf in de hand hoe uw nalatenschap verdeeld wordt. Dat kan een gerust gevoel geven. U kunt de Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch benoemen tot (mede-) erfgenaam. U geeft dan zelf aan voor welk percentage de Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch in uw nalatenschap deelt. Ook kunt u ons een geldbedrag geven: een legaat.

Testament

Een testament regelt u bij een notaris. Deze bespreekt uw wensen met u en informeert u over de kosten. Om de Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch in uw testament op te nemen heeft de notaris de juiste tenaamstelling nodig: Protestantse gemeente te 's-Hertogenbosch, Kerkstraat 20, 5211 KG 's-Hertogenbosch.

Geen erfbelasting

De Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij geen erf- en schenkbelasting hoeven te betalen. Van wat u de kerk nalaaft, gaat niets naar de fiscus.

Nog vragen?

Juist als het gaat om uw erfenis voor een goed doel, wilt u er zeker van zijn dat u de juiste keuzes maakt en dat alles goed is geregeld. Heeft u vragen of wilt u graag een persoonlijk gesprek over dit onderwerp voordat u uw testament door de notaris laat opmaken? Een vrijblijvend gesprek met ons kerklid en nalatenschapsdeskundige Gerrie Groen (zie ook: www.groenhuijs.nl) is mogelijk. U kunt haar bereiken op 06-20132982.



Actie Vakantietas

Een Terugblik

Dit voorjaar kondigden als College van Diakenen aan, dat we weer mee gingen doen met de Actie Vakantietas, net als vorig jaar. Dit keer hebben we het voorbereid met de Quiet Community Den Bosch, een organisatie, waarin members en sponsors samenwerken. Zij zetten zich in voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Actie Vakantietas, een initiatief van Kerk in Actie, is gericht op kinderen van de basisschoolleeftijd uit financieel kwetsbare gezinnen. Ze kunnen meestal niet op vakantie en krijgen daarom aan het begin van de zomervakantie een rugtasje met inhoud.

In mei en juni riepen we u als gemeenteleden op om naast het bedrag van de diaconie, ook een donatie te doen. Dat hebben we geweten! Er kwam zoveel geld binnen, dat we meer konden doen dan alleen de rugzakjes vullen!

Wat hebben we ermee gedaan: 125 rugzakjes werden gevuld met speelgoed, passend bij de leeftijdsgroep plus een vakantieboek en met waardebonnen voor een ijsje en een frietje. Een en ander werd gekocht bij de plaatselijke winkels, die er blij mee waren in deze Coronacrisistijd.

Met een aantal vrijwilligers hebben we de rugzakjes gevuld en aangevuld met mooie wenskaarten van gemeenteleden. Op 10 juli zijn ze door medewerkers van Quiet uitgedeeld aan de kinderen. De kinderen en hun ouders waren blij verrast. Het idee dat er aan ze gedacht wordt, dat ze niet helemaal alleen staan, een beetje aandacht, doet veel.

Maar.....er was nog geld over. Met de Voedselbank 's-Hertogenbosch is contact gelegd over een goede besteding voor nog meer kinderen. De keuze viel op schoolspullen. Dankzij de bemiddeling van de vrijwilligers van de Voedselbank en het Armoedefonds Nederland (die ons bedrag verviervoudigde) zijn passen voor

Kerk tegen racisme

Racisme is de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest. Ook vanuit onze kerk is een duidelijk standpunt ingenomen waar ik blij mee ben. Het is belangrijk om als christen je medemens lief te hebben. Dit lijkt eigenlijk heel vanzelfsprekend.

Echter, duik maar eens in de geschiedenis, en dan zie je dat met name een aantal kerken hier niet altijd eenduidig in is geweest. Bijvoorbeeld in de kwestie van de apartheid in Zuid Afrika van zo'n 40 jaar geleden: de apartheid werd mede in stand gehouden door een aantal kerken in Zuid Afrika. Of denk aan de tweedeling tussen blank en zwart in Amerika, dat werd ook gedragen door een groot aantal kerken. En niet te vergeten natuurlijk de periode vlak voor en in de 2e Wereldoorlog, ook daar hebben een aantal kerken dubieuze standpunten ingenomen ten aanzien van Joden in die tijd.

Zijn we nu als kerk daarom beter dan vroeger? Mensen maken nu eenmaal beslissingen en vaak kan pas achteraf worden gesteld of die beslissing goed of fout is geweest. Wat toen goed gevonden werd, wordt nu anders beoordeeld. En het meest merkwaardige is natuurlijk met dezelfde God en bijbel in de hand. Ik denk wel dat zolang we de naastenliefde als kern nemen van het geloof, we nu wel beter op weg zijn. Het blijft belangrijk dat we in ieder geval als kerk aanwezig zijn voor de mensen die daarom vragen. Aandacht geven aan mensen die het nodig hebben. Zonder aanzien des persoons.

Fred Toren

Secretaris Werkgroep Missionaire Gemeente



schoolspullen van €50,00 per pas uitgereikt aan 150 kinderen in de middelbare schoolleeftijd. De kinderen schaffen artikelen aan die ze goed kunnen gebruiken. Hoe kan het geld beter terecht komen?

Tot slot: we zijn ontzettend blij, dat de actie zo goed geslaagd is en willen alle gemeenteleden en anderen (via de Nieuwsbrief kregen we ook giften van buiten onze kerk) heel erg bedanken voor uw medewerking in welke vorm dan ook. Ook dank aan de organisaties die meedachten en meehielpen met uitdelen. Dit maakt dat we ons samen sterk maken voor iedereen in onze stad. Volgend jaar weer?

College van Diakenen

ICHTHUS 'S-HERTOGENBOSCH

WIE ZIJN WIJ?

WAT DOEN WIJ?

CONTACTEER ONS!

WETS VOOR JOU? KLIK DAN OP: WWW.ICHTHUSH.NL
SCAN DE QR-CODE VOOR DE FACEBOOK PAGINA VIND ONS OP INSTAGRAM ORDER DE NAAM ICHTHUSSE OF STUUR EEN MAILTJE NAAR INFO@ICHTHUSH.NL

WIJ BRENGEN STUDENTEN SAMEN IN HET THEMA VAN SELOOF EN BOUWEN AAN EEN VERENIGING DIE ELKAAR STAAT VOOR ELKAAR EN ELKAAR OPBOUWT.

Studenten

Beste kerkgemeente

Wij zijn Ichthus 's-Hertogenbosch, een kleine christelijke studentenvereniging in 's-Hertogenbosch met ongeveer 30 leden.

Ook voor volgend jaar zijn wij weer op zoek naar nieuwe enthousiaste leden die een geweldige studententijd willen beleven in 's-Hertogenbosch. Mocht er vanuit de kerk interesse zijn, of iemand iets meer willen weten over onze vereniging, kunt u altijd contact opnemen met mij, of een mailtje sturen naar info@ichthush.nl.

Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Jessie Berns, Voorzitter Publiciteitscommissie 2019-2020

Christelijke studentenvereniging Ichthus 's-Hertogenbosch

Tel: 06-13038202



Oosters christelijk Leerhuis

Bijeenkomsten B † Dr sh - najaar 2020

B † Dr sh 2020 gaat door, met inachtneming van de 1,5 meter afstand, en met een iets andere opzet dan in de vorige jaren. Wegens de coronacrisis was het niet mogelijk een reader samen te stellen.

B † Dr sh neemt voor zijn bijeenkomsten in het najaar van 2020 een boek als uitgangspunt. Wij lezen het boek: Wij geloven. Rooms-katholiek en protestant: één geloof. De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof.

Het is een boek, gezamenlijk geschreven door een protestant en een katholiek. Het boek legt de geloofsbelijdenis uit die in vrijwel alle kerken ter wereld geaccepteerd wordt. De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel is een tekst die werd vastgelegd op twee concilies (325 en 381) in het christelijke Oosten. Het boek behandelt echter niet het christelijke Oosten op een centrale manier, wel een enkele keer op onderdelen. Tijdens het lezen van het boek zullen we proberen extra



Wij geloven

Rooms-katholiek en protestant: één geloof

De geloofsbelijdenis van Nicea/
Constantinopel uitgelegd door

BRAM VAN DE BEEK en
HERWI RIKHOF

teksten ernaast te leggen die uit de Oosterse Orthodoxie stammen.

We lezen de te behandelen gedeelten van het boek steeds thuis, die dan op de avond zelf worden besproken. Het boek gaat zowel in op de geschiedenis als op de vraag: wat kan het betekenen voor ons?

Locatie: Grote Kerk (Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch), Kerkstraat 20, 5211 KG

's-Hertogenbosch (in centrum: bereikbaar met auto, bus of vanaf station te voet).

Data: vijf donderdagavonden 17 september, 8 oktober, 29 oktober, 19 november en 10 december.

Tijd: 19.45-22.15 uur.

Kosten: € 60,- (incl. koffie/thee).

Benodigheden: Wij geloven. Rooms-katholiek en protestant: één geloof. De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof. KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht 2019. Dit boek dient u zelf te voren aan te schaffen. Wij verzoeken u te wachten met aanschaf totdat u bericht hebt gekregen dat het leerhuis 2020 zeker doorgang zal vinden.

Opgeven (max. 17 deelnemers):

secretariaat@oecumene.nl. U ontvangt bij opgave een factuur.

B † Dr sh -team: ds Paul van der Waal, Aline Verbaas en Leo van Leijssen

Oecumene, vieringen

Vredeszondag

Vrede verbindt is het thema van de vredesdienst die zondag 27 september in de Grote Kerk samen met de San Salvatorgemeenschap wordt gehouden. Pastor Franneke Hoeks en ds Erica Scheenstra zullen voorgaan. De Vredesweek 2020 gaat over het omgaan met die verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. Daarom kiest vredesorganisatie PAX de komende Vredesweek voor het thema 'Vrede verbindt verschil'."

Via de website van pax is een cartoon te downloaden van het thema van de vredesweek. (<https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/campagnes/vredesweek>)

Regenboogviering

Op zaterdag 10 oktober, aan het begin van de Coming Out Week, wordt er om 17.00 uur een Regenboogviering



gehouden in het Stadsklooster aan de Van der Does de Willeboissingel. Deze viering is een feest, want: Freedom has many colours. Deze viering is een feest van herkenning; want Freedom has many colours. En deze viering vraagt om wederzijdse verantwoordelijkheid en respect, want Freedom has many colours. Iedereen is welkom, ook bij de borrel na afloop die je wordt aangeboden door het COC. Deze viering valt onder verantwoordelijkheid van het Beraad van Kerken 's-Hertogenbosch.

Taizé-viering in de Sint Cathrien

Op vrijdagavond 23 oktober is er voor het eerst sinds lange tijd weer een Taizéviering. Ditmaal in de Sint Cathrien. Een werkgroepje bereidt de viering voor, zodat we Corona-proof, toch kunnen vieren, al mogen we niet zingen. Er is ruimte voor stilte, voor muziek, voor gebed en voor een enkele uitgesproken tekst. Weet je welkom. De viering is van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Stichting Frans van Uden

Deze Bossche Stichting bestaat al meer dan 450 jaar en is gericht op het financieel ondersteunen van met name kansarme kinderen in brede zin op het gebied van recreatie, cultuur, onderwijs en maatschappij. De opzet is dat dit, in principe, gebeurt in relatie met Den Bosch en directe omgeving.

Oorsprong

In 1561 is er een akte van octrooi opgemaakt door Philips II, als Hertog van Brabant, waarin de RK-priester mr. Frans van Uden toestemming krijgt voor het oprichten van een weeshuis.

In 1563 heeft Frans van Uden een testament opgemaakt waarin beschreven werd dat de gelden uit zijn bezittingen aan de "arme kynderkens" besteed moesten worden. Dat testament is geopend en dus officieel van kracht geworden op 1 december 1566.

Een van die bezittingen was toen het weeshuis, gevestigd aan de Parade tegenover de basiliek St. Jan. Dat is nu nog het geval.

Na 1629, inname Den Bosch door Frederik Hendrik, is het bezit in Protestantse handen overgegaan.

In de loop der jaren zijn er bezittingen bijgekomen zoals andere panden aan de Parade en woningen in de Triniteitsstraat, evenals diverse pachtgronden en -boerderijen in de polder van de omgeving Lith-Oss. De gevormde Stichting die deze eigendommen nu beheert kan, op basis van de inkomsten en getoetst aan de doelstelling van Frans van Uden, diverse aanvragen financieel ondersteunen.

Het bestuur van de Stichting bestaat nu uit 8 personen (4 echtparen) en wordt, voor de onderhoudszaken en verhuur van de eigendommen, ondersteund door een rentmeester.

Voor meer informatie over de oprichter van het stedelijk weeshuis (1566) mr. Frans van Uden kan gegoogled worden onder "priester frans van uden".

Hier zijn uitgebreidere toelichtingen te vinden over de oorsprong van onze Stichting.

Aanvragen

Een aanvraag voor sponsoring kan ingediend worden bij de Stichting, gericht aan:

De secretaris van de Stichting Gereformeerd Frans van Uden-huis,

p/a Hark 9, 5236 PD 's-Hertogenbosch.

E-mail: eugster@ziggo.nl

Onze Stichting beoordeelt de aanvraag op basis van de doelstellingen.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

- * Ies Rinkel (voorzitter) met echtgenote Joke Rinkel-van Berge (lid)
- * Erik Eugster (secretaris) met echtgenote Jetty Eugster-van Bergeijk (lid)
- * Edwin van Dijk (penningmeester) met echtgenote Antine van Dijk-Krijger (lid)
- * André Houtman (lid) en echtgenote Margriet Sander (lid)

U kunt hen altijd aanspreken voor nadere informatie.



Colofon

Eindredactie & vormgeving

Erica Scheenstra
Piet Blom
Hennie Smit

kruispuntdenbosch@gmail.com

(kopijkruispunt@pgdenbosch.nl)

De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te weigeren, te redigeren of in te korten.

Kopij volgend nummer

Uiterlijk **woensdag 26 aug 2020**

(overige data voor 2020 zijn: 14 oktober en 2 december)

kruispuntdenbosch@gmail.com

of Kerkstraat 20, 5211 KG 's-Hertogenbosch

Abonnementen

€ 20,- per jaar
NL39 RABO 03737 22 214
t.n.v. Protestantse Gemeente
's-Hertogenbosch, inzake Kruispunt

Bezorging & bedankjes bloemen

Kerkelijk Bureau
tel. 073-6139740
kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl

Betaling vrijwillige bijdrage

NL61RABO 03737 22 206
t.n.v. Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch,
inzake Kerkelijke bijdrage

College van Diakenen

NL92RABO0373737750

Collectebonnen

Verkrijgbaar via website, Kerkelijk Bureau of door betaling op NL20 RABO 03737 22 168 o.v.v. collectebonnen en



GROENHUIJS
RECHTERHAND BIJ ERFFLANNING EN NALATENSCHAP

**Hoe laat u uw erfenis na?
Zorg dat u het weet!**

Neem vrijblijvend contact op met
Gerrie Groen - Register Executeur
of kijk eens op www.groenhuijs.nl

T 06 - 20 132 982 E info@groenhuijs.nl



**WIJ NEMEN DE TIJD WANNEER
VOOR U DE TIJD STILSTAAT...**

Samen kunnen wij het afscheid vormgeven.
Ook indien u elders verzekerd bent.

KINDT
Uitvaartzorg

's-Hertogenbosch, Vught e.o.
T 073 684 1614
www.kindt-uitvaartzorg.nl

Inge Kindt Maarten Kindt



Mijn Superkracht.nl
Online Remedial Teaching

Mijn Superkracht biedt hulp bij leerproblemen

Mijn Superkracht helpt kinderen hun zelfvertrouwen te vinden

Mijn Superkracht gelooft in de kracht van ieder kind!

Mijn Superkracht.nl • Annemieke Augusteijn
annemieke@mijnsuperkracht.nl • www.mijnsuperkracht.nl

HARKEMA

assurantiekantoor

pensioenen
hypotheken
verzekeringen

Maastrichtseweg 88
5215 AE 's-Hertogenbosch
tel. 073-6901614
info@harkema-advies.com
harkema-advies.com



Met respect voor elke wens



PG

PAULIEN GRAVES
UITVAARTBEGELEIDING

Het Afscheidshuis

Proosdijstraat 12 | 5236 AT 's-Hertogenbosch
T: 073 888 5808 | M: 06 203 608 92 | info@paulienuitvaart.nl

WWW.PAULIENUITVAART.NL

LOVELY LADY BRUIDSBOETIEK
ATELIER
MET PASSIE

White One
Modeca/Le Papillon/Jazz
Sweethearts/Sincerity/Lilian West
Linea Raffaelli
Tres Chic/Brinkman/Jessie K/Miss Emily
Diana le Grand/Lisa Donetti
Atelier Lovely Lady



Voor de bruidsmeejes hebben wij een mooie, lieve en betaalbare collectie. Ook voor een uniek eigen ontwerp kunt u terecht bij ons eigen Atelier.

Vraag naar onze speciale VIP avonden, deze zijn te boeken elke maandag t/m vrijdag avond.

Stationsstraat 86 - 5141 GG Waalwijk (N-B) - T (0416) 33 73 88
info@lovelylady.nl - www.lovelylady.nl



Ella

Ella mag vandaag voor het eerst buiten de vogelopvang de grote wereld gaan verkennen. Haar hartje klopt wat sneller onder het donkerbruine dons dat langzaam verandert in echte veren. Ella wordt groot. Ze is al twee maanden bij de vogelopvang. Vandaag mag ze met mama mee naar de grote vijver. "Vissen vangen! Vissen vangen!" kleppert ze. "Rustig aan. Rustig aan", zegt mama. Ze landt midden in de vijver. De poten van Ella zijn nog niet lang genoeg. Haar buikje wordt nat. "Brrr", zegt ze, terwijl haar ogen in het water speuren naar een lekkere vis. Hap! Ze steekt haar lange bek in het water. Maar de vis is veel te snel. Hap! Ze probeert het nog een keer. Maar weer is de witte vis weg. Ella stapt door het water. Daar kruipt een vis weg in de modder. Er verstoppen zich twee achter dikke rietstengels. Ze kijkt naar het haakje op haar neus. Daar wil ze vissen mee vangen, net als mama en papa.

Maar het lukt niet. Mama komt naast haar staan. Ze schept met de zak onder haar keel in het water. Floep! Ze heeft een vis. Een dikke, bruine vis. Ze pikt hem uit haar keelzak, gooit hem in de lucht en vangt hem weer op. Slik! In één er slikt ze de vis naar binnen. Ella staat er beteuterd bij. Ze dacht dat vissen vangen gemakkelijk was. Mama doet het nog een keer voor. Ze schept met haar keelzak als een emmer door het water. Wéér een vis! at lukt me nooit ", zucht Ella.

Plots drijft er een roze wolk over de vijver. Allemaal familie en vrienden van Ella. Ze zijn met wel twintig vogels. Hun roze en witte veren schitteren in de zon. Zachtjes landt ze in het water. Mama praat met heel de familie. Wat een gekwetter! Iedereen kijkt naar Ella. "Wat ben jij groot geworden", zegt haar tante, terwijl ze een laatste donsje tussen de veren van Ella wegpikt. "We zijn blij dat je mee komt vissen", zegt haar oom, terwijl hij even met zijn snavel op de snavel van Ella klopt. "Ik heb nog geen enkele vis gevangen", zegt Ella, terwijl ze blozend naar de vliezen tussen haar vier tenen kijkt.

Dan slaan de twintig vogels allemaal tegelijk hun vleugels open. Alsof er een brede, roze-witte waaijer over de vijver drijft. Ze zwemmen rustig naar het midden van de vijver. Daar maken ze een grote halve cirkel. Alsof er een roze maan op het water ligt. Het is heel stil. Ze steken hun lange bekken als vislijnen in de lucht. Daaronder hangen hun keelzakken als schepemmers op het water. Splash! Ze steken allemaal tegelijk hun bek opengesperd in het water. Zo maken ze samen een groot vangnet waar geen enkele vis aan kan ontsnappen. Karpers, snoeken en baarzen; ze zwemmen allemaal recht in de bekken van de familie van Ella. Ella heeft heel goed gekeken en gedaan wat de anderen deden.

Nu zwemt er een dikke, zilveren vis recht in haar bek. Ze pakt hem met de haak op haar snavel vast, gooit hem in de lucht en vangt hem weer op. Het is de eerste vis die ze in haar leven gevangen heeft. Lekker! Daarna doen de vogels hun vissersdans nog wel twaalf keer. Bek omhoog, vleugels op de rug, water scheppen, vissen vangen. Bek omhoog, vleugels op de rug, water scheppen, vissen vangen. Elke vogel stopt nog een paar vissen in zijn keelzak. Dan vertrekken ze. Met brede, uitgestrekte vleugels zweven ze over het water. Recht naar de vogelopvang. Daar wachten de jonge vogels op de vissen die ze nog niet zelf kunnen vangen.

Als ook Ella een paar grote vissen uit haar bek haalt, kijken ze haar met grote ogen aan. "De lekkerste vis is voor jou" zegt ze tegen haar kleine broertje. "Hoe heb je die gevangen?" vraagt hij. Ella kijkt naar haar familie en alle vrienden om haar heen. Ze steekt haar bek in de lucht, legt haar vleugels op haar rug en steekt haar keelzak vooruit. "Vissen vangen", zegt ze, "dat doe je samen." De andere vogels staan in een kring om haar heen. Ze kleppen en slaan met hun vleugels. Het is feest in de vogelopvang. Morgen mogen weer nieuwe vogels mee naar de grote vijver. Hun bruine donsveertjes waaien al weg in de wind.



Samen

Als Ella in haar eentje vissen probeert te vangen, lukt dat niet. Maar als alle pelikanen samenwerken, zwemmen de vissen gewoon in hun bek. Samenwerken met anderen is leuker en levert meer resultaten op. Daarom organiseren de vogels ook een soort vogelopvang en geven ze de beste vissen aan wie die nodig heeft.

Als we goed voor elkaar zorgen, leven we allemaal beter en langer. Voor de voorlezer: Met wie werk jij graag samen? Hoe merk je dat het resultaat dan beter is? Vertel erover.

Alles gehoord?

- Hoe weet je dat Ella groot geworden is?
- Hoe komt het dat Ella in het begin geen vissen kan vangen?
- Hoe vangt haar mama vissen?
- Hoe komt het dat de vogels plots zoveel vissen kunnen vangen? Hoe doen ze dat precies?

Nu jij!

- Ben jij ook naar de creche of opvang geweest? Hoe vond je dat?
- Noem drie dingen die papa en mama goed kunnen en die jij nog niet kunt.
- Wanneer probeer jij wel eens iets helemaal alleen te doen?
- Hoe komen jouw papa en mama eigenlijk aan eten voor jou? Hoe kun jij hen daar al een beetje bij helpen?

